



Red X een Kind

Speciaal voor jou dit coole prentenboek!

Bestel nu gratis!

“Een heerlijk prentenboek met een speels verhaal, vol van vrolijkheid.”
Elly & Rikkert Zuiderveld

Ga naar redeenkind.nl/jente



Is jouw kind veilig online?

Je kind wil je veiligheid bieden. Zeker online. Met Kliksafe Mobi is je kind altijd en overal beschermd tegen ongewenste beelden, zoals porno, geweld en godslastering. Daarnaast kun je met Mobi samen instellen welke sites je kind kan bezoeken, hoe lang hij online mag zijn en welke apps wel en niet gedownload mogen worden. Kliksafe Mobi werkt op smartphones en tablets. Meer weten? [Ga naar \[kliksafe.nl/mobi\]\(http://kliksafe.nl/mobi\)](http://Ga naar kliksafe.nl/mobi).

Download de app

kliksafe
iedereen veilig online

‘EEN KIND MOET ZIJN EIGEN WEG KUNNEN GAAN; DIE RUIMTE MOET JE HET GEVEN’

“Een kind moet zijn eigen weg kunnen gaan; die ruimte moet je het geven. Natuurlijk mag je zeggen hoe jij erover denkt, maar relativeer meten: ‘Er zijn mensen die er anders over denken.’ Zo voorkom je dat je impliciet een afwijzing communiceert. Je wordt geen christen door de juiste mening over homoseksualiteit te hebben, maar door je over te geven aan de Heere Jezus. Houd dat perspectief voor ogen.”

ANGST

Stel, je vermoedt dat je kind homo is. Hoe kun je het dan begeleiden? Herman: “Dat hangt ervan af. Als je zoon met zichzelf in de knoop zit, depressieve gevoelens heeft en dus duidelijk ergens mee zit, kun je eventueel vragen: ‘Denk je misschien dat je homo bent?’ Wees daar voorzichtig mee en gebruik die term niet te snel, vooral niet als hij helemaal geen problemen heeft, maar je naar aanleiding van zijn gedrag slechts vermoedens hebt. Het is nogal wat om jezelf het label ‘homo’ te geven. De weg van vermoeden naar acceptatie

kan nog heel lang zijn. Iemand moet er zelf aan toe zijn om zich zo te noemen. Als jij hem halverwege het proces forceert, kan hij dat misschien helemaal nog niet aan. Zond wel indirect positieve signalen uit over homoseksualiteit, zodat hij merkt dat je erover nadenkt. Die signalen vangt hij zeker op!”

Maar wat moet je doen wanneer je bij jezelf angst ontdekt over dit onderwerp? Je hoopt bijvoorbeeld vurig dat het jou niet overkomt: een homoseksueel kind. Herman: “Kijk eens kritisch naar je eigen angst. Waarop is die gebaseerd? Is het vermoede afkeer? Dan moet je die onder ogen zien. Afkeer van homoseksualiteit is niet terecht. Homo zijn is geen zonde, homoseksuele gevoelens zijn geen zonde. Hoe je er ook over denkt: homoseksualiteit heeft te maken met ‘houden van’. Dat is positief. Het is niet alleen dat waar jij moeite mee hebt.”

Is een kind er eenmaal uit, dan wil het zijn ouders inlichten. “Reageer vooral niet panikerig”, zegt Herman. “Vind een middenweg tussen het gesprek forceren en het onderwerp verzwijgen. Sommige jongeren hoeven er niet over te praten, maar ik ken er ook die het jammer vinden dat hun ouders er na hun coming-out nooit meer naar informeren. Zij voelen zich in de steek gelaten. Voorkom ook dat je kind zich zorgen om jou gaat maken. Als je er moeite mee hebt, bespreek dat dan met vrienden of de dominee, maar niet met je kind!”



POSITIEVE ROEPING

Homo zijn is een vorm van kruis dragen, vindt Herman. “Jezus volgen is niet een groot feest. God vraagt soms moeilijke dingen van ons. Voor mij is dat afzien van een relatie, maar wat een opgave is, kan ook een gave worden. Ik deel mijn liefde op andere manieren uit. We zijn in de kerk erg gefocust op het huwelijk en weten ons geen raad met alleenstaanden, ondanks 1 Korinthe 7 waar Paulus hoog opgeeft over het ongetrouwd-zijn. Het zou mooi zijn als we er een positieve roeping in zien. Ik pleit voor relativering van het huwelijk en opwaardering van vriendschappen. Sta open voor alleenstaanden. Is het elke zondag: mijn gezinnetje en ik en verder komt er niemand in, of mag er weleens iemand meekomen en mag diegene desnoods ook nog homo zijn? Dat hoeft je niet te forceren, het gaat vooral om je houding!”

HART VAN HOMO'S

Hart van Homo's is een stichting die ruimte en zichtbaarheid wil geven aan homoseksualiteit in christelijke kring. Met informatie, identificatie, begeleiding en (afgeschermd) e-coaching wil ze homoseksuele jongeren helpen groeien in geloof en leren omgaan met hun homo-zijn. hartvanhomos.nl