



Geliefden, omdat homoseksualiteit meer is dan een kwestie. Uitgeverij Gideon 2019

Sprinkle praat niet zomaar anderen na

Preston Sprinkle, de schrijver van dit boek, zegt in de inleiding: 'Ik heb geprobeerd om de Bijbel zo eerlijk mogelijk te lezen met betrekking tot homoseksualiteit.' Misschien zal jij het niet in alles met hem eens zijn. Toch zal bij lezing van het boek ook voor jou duidelijk worden dat de schrijver zijn uiterste best heeft gedaan om volledig recht te doen aan de Bijbel.

Sprinkle is in dit boek voortdurend in gesprek. Hij heeft goed geluisterd naar ervaringen van zijn homoseksuele vrienden. Ook heeft hij goed geluisterd naar anderen, die iets over de Bijbel en homoseksualiteit hebben gezegd. Maar hij heeft vooral goed naar de Bijbel willen luisteren. Zijn uitleg van onder andere Leviticus 18-20 en Romeinen 1 getuigt ervan dat Sprinkle niet zomaar andere uitleggers napraat. Alleen daarom is dit boek al de moeite waard.

Belangrijker vind ik nog dat hij het onderwerp homoseksualiteit verbindt met hoe de Bijbel spreekt over genade. Dat doet hij op een overtuigende manier. Op pagina 124 schrijft hij: 'Elke discussie, elk debat, elke preek of elke lezing over homoseksualiteit die geen toonbeeld is van de buitensporige genade die straalt vanuit de rest van de Romeinenbrief is op zichzelf een buitensporige minachting van het evangelie.' Bijzonder is ook hoe Sprinkle altijd respectvol spreekt over hen die een andere opvatting hebben dan hij zelf heeft.

Wie een boek van meer dan 200 pagina's pakt, moet er ook de tijd voor willen nemen. Dit boek vraagt oplettendheid. Je moet af en toe even stoppen met lezen om na te denken. Toch is het boek niet moeilijk geschreven. Wanneer jij de tijd wil nemen om eerlijk luisteren naar wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit, kan dit boek je zeker helpen.

De auteur woont in de Verenigde Staten, is theoloog en geeft leiding aan The Center of Faith, Sexuality & Gender.

Ds. J.A. de Jong, bestuurslid Hart van Homo's